

vr 5 okt *Mijn leven voltooid?*

KerkCafé

vr 16 nov *Van gas los!?*



vr 18 jan *Sterrenstof*



vr 1 mrt *Feit of fictie?*



vr 5 apr *Reisgids voor Woelige Tijden*

www.kerkcafeuithoorn.nl



Vrijdag 5 oktober 2018
Mijn leven voltooid?

Veel mensen in binnen- en buitenland denken dat euthanasie in Nederland de gewoonste zaak van de wereld is.

Euthanasie is het actief levensbeëindigend handelen op vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. In Nederland sterft slechts 4% na euthanasie. Het allergrootste deel daarvan (91%) kan toegerekend worden aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij lichamelijke aandoeningen.

De laatste jaren komen naast het euthanasiedebat ook steeds vaker vragen aan de orde over 'voltooid leven'. Die discussie gaat eigenlijk over de mogelijkheid zelf het einde van het leven te bepalen, over de humanisering van het sterven en over de zelfbeschikking van de mens. Het gaat over autonomie, regie in eigen hand houden en zelf invloed kunnen uitoefenen.

Wat zijn eigenlijk de grenzen aan het autonome denken en handelen, als het over het einde van je leven gaat? In Nederland is nog altijd het wetboek van strafrecht van toepassing bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. Een arts moet voldoen aan allerlei toetsbare zorgvuldigheidscriteria om niet vervolgd te worden voor moord. Een patiënt heeft het recht om actieve hulp bij het sterven te vragen, maar de arts heeft niet de plicht om die te geven.

Wat zijn de dilemma's in de discussies en de politieke besluitvorming over 'voltooid leven'? Hoe verhouden wij ons daartoe? Op vrijdag 5 oktober komt mevrouw mr. Loes Jobse daarover met ons spreken. Zij is medewerker presentatiedienst van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Vanuit haar deskundigheid zal zij informatie geven en gaan wij met haar en met elkaar in gesprek over dit gevoelige onderwerp.



Vrijdag 16 november 2018
Van gas los!?



De gaskraan in Groningen wordt langzamerhand dichtgedraaid. Het klimaat-akkoord van Parijs vraagt ons steeds minder CO₂ uit te stoten en over te stappen op duurzame energiebronnen zoals zon, wind, grond- en restwarmte. De regering wil dat er vanaf 2021 geen conventionele HR cv-ketels meer geplaatst worden. De energietransitie waarin een aantal 'fanatiekelingen' ons voor ging, zal binnenkort voor iedereen realiteit worden. En dat roept allerlei vragen op.

Wat moet je doen als je cv-ketel aan vervanging toe is of bijna vervangen moet worden na 2021? Nu nog snel een 'ouderwetse' ketel aanschaffen? Hoelang krijgt uw wijk nog gas? Komt er een warmtenet voor uw wijk? Moeten we samen met onze omringende burens zelf op zoek naar een warmtepomp die de warmte uit de bodem haalt? Of is ons huis daar helemaal niet geschikt voor? En wat is een hybride cv-installatie? Of is het handig over te stappen op infraroodverwarming? Hoe zit het met de isolatie van uw huis?

Discussieer met sprekers en bezoekers

Met al deze vragen moeten we wat. Peter Hak, deskundig op het gebied van zonne- en windenergie en alle soorten verwarming en wethouder Hans Bouma van de Gemeente Uithoorn komen hierover met ons spreken. Peter Hak geeft informatie over wat er allemaal kan, welke techniek voor welk soort huis (bouwjaar) het verstandigst is en wat globaal de kosten zijn. Wethouder Bouma geeft aan welke plannen de gemeente heeft om de energietransitie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.



Vrijdag 18 januari 2019
Sterrenstof

Sterrenkundige Margot Brouwer neemt ons mee op reis door het Universum. Het begint als een wetenschappelijke reis waarin we het Heelal fysiek leren kennen, van onze Aarde tot de grootste structuren die de mens kent. Wat is de plaats van onze kleine planeet in dat grote geheel? Hoe zijn, uit gas en sterrenstof, wij mensen en het andere leven op Aarde ontstaan? Zou er op andere planeten ook leven kunnen zijn? Langzaam verandert onze ruimtereis in een filosofische reis, die ook Margots persoonlijke zoektocht naar betekenis reflecteert.

Wat betekent de kennis dat we uit sterrenstof bestaan voor ons? Hoe ga je om met je eigen nietigheid? Hoe kun je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal? Worstelend met deze vragen vond ze houvast bij Spinoza, de filosoof die bijna 400 jaar geleden al zijn holistische visie op het Universum ontwikkelde. Een visie waarin God, de mens, de natuur en het Heelal samenvallen, en waarin wetenschap, filosofie en spiritualiteit een geheel vormen. Deze visie werd zelfs door Albert Einstein onderschreven toen hij zei: "Ik geloof in Spinoza's God, die zichzelf openbaart in de wetmatige harmonie van de wereld". 18 januari zal Margot Brouwer de bezoekers van het kerkcafé meenemen in haar zoektocht.

Margot Brouwer is natuur- en sterrenkundige uit Amsterdam. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam is ze gepromoveerd aan de Leidse Sterrewacht, waar ze onderzoek deed naar donkere materie, alternatieve zwaartekracht en de grootschaalstructuur van het heelal. Momenteel is ze werkzaam als sterrenkundig onderzoeker aan de Universiteiten van Amsterdam en Groningen. In haar vrije tijd denkt ze graag over de filosofische kanten van de kosmologie.



Vrijdag 1 maart 2019
Feit of fictie? Hoe wetenschap haar gezag lijkt kwijt te raken

Of het nu gaat om het klimaatdebat, of de discussie over wel of niet inenten, of over het al dan niet bijvoeren van de grote grazers in het Oostvaardersplassengebied, nogal eens loopt zo'n debat uit op botsingen, waarbij de redelijkheid volkomen zoek lijkt en men elkaar niet meer wil of kan begrijpen en aldus geen stap verder komt.

De laatste jaren zijn er vaker discussies waarbij de ene partij duidelijk bewijs ziet voor zijn opvatting en de andere partij dat bewijs van tafel veegt en niet erkent. Soms worden wetenschappelijke bevindingen volstrekt genegeerd, bijvoorbeeld omdat het opgeven van vertrouwde ideeën onzeker maakt of uit vrees uit de groep van gelijkgezinden te vallen. Meten is weten lijkt steeds minder te overtuigen. Veel mensen leven in hun eigen 'bubbel', waardoor discussies al snel ontaarden in onbegrip en conflict. De interessantste vraag hierbij is misschien niet zozeer 'wie heeft er gelijk?', maar 'hoe kom je in dit soort dilemma's toch tot elkaar?'. Wat helpt om verder te komen in het gesprek? In een brief van nabestaanden van de MH17-ramp aan de Russische regering stond: "Waarheid bestaat, echt; help ons die waarheid te vinden." Bestaat er zoiets als eenduidige waarheid?

Over deze vragen werd Jeroen de Ridder in een artikel in Trouw (15 mei 2018) geïnterviewd. Hij wil in het KerkCafé van 1 maart graag met ons verder denken over het voorkomen van onredelijkheid en ontsporing in maatschappelijke debatten. Dr. ir. Jeroen de Ridder is filosoof en werkt als universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en geeft mede leiding aan het Abraham Kuyper Centrum voor wetenschap en de grote vragen. Hij is ook lid van De Jonge Akademie van de KNAW.



Vrijdag 5 april 2019
Reisgids voor Woelige Tijden

Als je vanuit een ander sterrenstelsel naar planeet Aarde zou reizen, wat tref je daar dan aan? De aardbewoners lijken in een onontwarpbare knoop van problemen terecht te zijn gekomen. Smeltende poolkappen, oceanen vol plastic, ons eten vol gif, enorme machtsverschuivingen, nucleaire dreiging, terroristische aanslagen. Er gaapt een enorme kloof tussen arm en rijk en massa's mensen zijn op zoek naar een beter bestaan. Dat voedt onzekerheid en haat. Mensen lijken steeds meer tegenover elkaar te komen staan. Wat is er nodig om deze reis zonder kleerscheuren te doorstaan? Onze oude denkbepelden moeten op de schop. Zelfs ons idee over de mens moet worden aangepast. De techniek heeft zich een steeds grotere rol toegeëigend. Menige oudere is tegenwoordig, dankzij een kunstheup al bionisch te noemen. Zelfs de dood is veranderd. Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Jenneke van Wijngaarden is beeldend kunstenaar, tijdreiziger en directeur van de Dorpsacademie Mus & Muzen.

KerkCafé

www.kerkcafeuithoorn.nl
e-mail kerkcafeuithoorn@gmail.com



KerkCafé Uithoorn is een podium waar gesproken en gediscussieerd wordt over onderwerpen als gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en andere actuele maatschappelijke thema's.



KerkCafé vindt plaats in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn.



Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.



Na afloop kunt u bij een hapje en drankje napraten. De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.