

ds. Joep Dubbink (met dank aan Cathérine Verviers en aan Sergej Visser van 'Psalmen voor nu')

Schriftlezing: Lucas 9:51-62

Jezus is, wat je tegenwoordig noemt, een *influencer*. Iemand die een bepaalde levensstijl neerzet, daar via sociale media anderen mee bereikt, die dat gaan *navolgen*. De meeste influencers van tegenwoordig zijn commercieel: ze willen je stiekem producten aansmeren – kleren, sierraden, cosmetica. Jezus niet: zijn doel is Jeruzalem. Juist in het eerste vers van onze lezing is hij op weg gegaan naar Jeruzalem. Nu wordt het serieus: daar zal het gebeuren: zullen ze Hem en zijn weg, zijn boodschap van onvoorwaardelijke toewijding aan elkaar en aan God, aanvaarden? *Hij* heeft gekozen, hoeveel volgers krijgt hij? Sommigen niet – Samaritanen niet, want 'hij is van een andere richting'. Jammer, maar dat betekent nog niet dat er meteen vuur uit de hemel op hen neer hoeft te dalen.

Wie wil Jezus *wel* volgen? En wat betekent dat? Over drie mensen horen we. De eerste is een enthousiasteling: 'Ik zal je volgen overal waar je gaat!' Mooi, maar weet 'ie wat dat betekent? Wij zouden zo iemand meteen binnenhalen, maar Jezus is eerlijk: 'Rustig aan, het gaat je wat kosten.' Jezus schetst geen klimaatplan dat nagenoeg niks kost en toch effectief is: dat is óf niet waar, óf het werkt niet... Ook in je persoonlijk leven kan het je iets kosten, Jezus volgen: mensen vinden je raar, een idealist, niet realistisch. Wat gaat die man doen? We horen het niet, misschien is hij teruggeschrokken, misschien toch meegegaan...?

De tweede is een lastige. 'Je vader begraven' – de mantelzorg voor je ouder wordende vader of moeder volhouden tot hun dood, is dat niet juist nobel? Moet het volgen van Jezus echt zo radicaal, dat je moet breken met familie? Bij de voorbespreking maandagavond wilden wij best wel radicaal zijn, maar niet ten koste van alles.

De derde is net zo iets: die wil afscheid nemen! Nou ja zeg... Maar let op: Jezus zegt niet: 'Als jij afscheid wilt nemen, dan hoeft het niet meer', maar hij waarschuwt wel: 'Kijk vooruit, blijf niet hangen in het oude'. Dát kun je begrijpen. Je kunt zo blijven hangen in vastgeroeste patronen, dat van jouw 'Jeruzalem' niets meer komt! Veranderen kost iets.

Maar net zoals Jezus onderscheid maakt, de een afremt, de ander aanmoedigt, zo zouden wij dat ook moeten doen. Er zijn mensen onder u die het al moeite genoeg kost, hun eigen leven op de rit te houden, of die in hun leven meer dan genoeg deden, en die zou ik zeker niet willen aanzetten tot nóg meer: meer vrijwilligerswerk, meer zorg voor anderen; maar er zijn er wellicht ook onder ons – ik sluit mezelf nadrukkelijk in – die wat meer bevrijd zouden kunnen leven, wat minder naar binnen gericht is, minder krampachtig, meer naar de toekomst toe, minder gericht op het verleden, minder angst, meer in vertrouwen op God.

Dit is eigenlijk een verhaal dat nog meer voor jongeren geldt dan voor ouderen. Het voorbeeld ligt voor de hand: Greta Thunberg, de Zweedse tiener die zo'n belangrijke rol speelde bij de klimaatmarsen, en politici in verlegenheid brengt met simpele vragen, als waarom ze niet veel eerder wat hebben gedaan.

Greta komt al snel in het rijtje van Martin Luther King, Nelson Mandela, Malala, prima, maar het risico is dat we het te groot maken; niet iedereen kan zo in de spotlights staan, hoeft ook niet, allemaal je eigen weg, je eigen plek, je eigen 'Jeruzalem', je plek waar je iets bijdraagt aan Gods koninkrijk.

Daar zeg ik voorlopig 'Amen' op, maar dit preekje is nog maar het begin. In de Psalmen die we gaan beluisteren, gaan we meer horen over onze levensweg, met elkaar, met God, met onszelf.

LEVENSWEG AAN DE HAND VAN PSALMEN

*De teksten van de 'Psalmen voor nu' die
gezongen en beluisterd werden:*

Psalm 121

Een bedevaartslied

*Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel,
die alles heeft gemaakt.*

*Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap
die Israël bewaart.*

*De Heer bewaart je, hij is je schaduw,
steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
doen je totaal geen kwaad.*

*De HEER bewaart je voor al het kwade
De HEER bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit:
God helpt je altijd weer.*

Psalm 125

Een pelgrimslied

*Wie op de Heer vertrouwt,
staat als de berg van God.
Zo vast.
Zo sterk.
Rondom Jeruzalem
staan bergen als een muur.
Zo staat God om zijn volk.
Altijd.
Voorgoed.*

*Geweld heerst in de straat,
regeert met harde hand.
Maar niet
voorgoed.
Wie eerlijk is en trouw
die geeft het kwaad geen hand.
Dat weigert hij. Daar doet
hij niet
aan mee.*

*Doe goede dingen, Heer,
voor wie het goede doen.*

*Help hen.
Red hen.
Maar wie dat spoor verlaat,
de rechtsverkrachters, Heer,
verdrijf hen van hun plaats.
Jaag hen,
jaag hen maar weg.*

*Vrede voor Israël.
Vrede voor Gods volk.*

Psalm 126

Een lied voor onderweg

*Ooit draaide God de zaken om.
Wij dachten dat we droomden!
Jeruzalem was weer van ons:
Wij lachten en we juichten en we zongen.*

*Volken erkenden toen verbluft:
'Voor hen deed God een wonder.'
Een wonder heeft God voor ons gedaan!
Gelukkig waren wij, en stomverwonderd.*

*HEER, wilt u nog eens zoiets doen?
Geef droge beken water!
Laat wie vandaag in tranen zaait
het rijpe graan eens vrolijk zingend maaien.*

*Wie haast geen zaigoed missen kan,
de moed haast heeft verloren,
komt op een dag lachend van het land,
de beide armen boordevol met koren.*

Psalm 128: danklied over wat God geeft.

*Wie naar God luistert zal gelukkig worden
want wie met God de goede kant op gaat
zal van zijn eigen werk de vruchten plukken:
dan gaat het goed en dan word je gelukkig.*

*Je vrouw draagt jullie kinderen. Zij groeien
als nieuwe takken aan een jonge boom,
als grote trossen, handenvol met druiven:
dat is Gods zegen, als je naar hem luistert.*

*Ik zal Gods grote zegen voor je vragen -
dat je Jeruzalems geluk zult zien,
dat jij je kleinkind veilig op ziet groeien:
hoor Israël, om vrede zal ik vragen.*

Psalm 130: Zie Nieuwe Liedboek 130 c

Psalm 131

*Een bedevaartslied.
Van David.*

*U weet het, HEER,
ik ben niet arrogant, verbeeld me niets.
Ik doe niets bovenmenselijks,
maar weet steeds wie en wat ik ben
en overschreeuw dat niet.*

*Integendeel.
Ik zweeg toen ik bezorgd en angstig was.
'Stil,' zei ik, 'stil maar, wees gerust.'
Ik was een moeder voor mezelf.
Ik ben een kind dat rust.*

*Jij, Israël,
vertrouw de HEER en wees gerust. Vandaag
en morgen weer.*

Psalm 133

Een lied voor onderweg. Van David.

*Zo mooi, als mensen die familie zijn
de vrede onderling kunnen bewaren.*

*Zoals de olie uit Aärons baard
die in zijn kleren druipt, en heerlijk ruikt,
zoals de dauw die op de berg ligt bij
Jeruzalem:*

*van boven naar beneden,
zo geeft de HEER zijn zegen:
hier gaat het leven nooit voorbij.*

Psalm 134

Een bedevaartslied

*Kom op! Vertel hoe goed de heer is,
jij die zelfs tot in de nacht
klaar staat voor hem.*

*Aanbid de heer en houd zijn naam hoog!
Loof hem in zijn heilig huis.
Zegen de Heer.*

*Wij bidden je de zegen van de heer toe.
De zegen van de heer, die alles heeft gemaakt.
(2x)*