

Verkondiging zondag 11 september 2022 De Schutse, Uithoorn – God wil ons allemaal, en: ben je een schaap dan ben je ook herder

ds. Sibilla Verhagen

Lezing: Lucas 15 vers 1-10

Geliefden van onze Heer,

Fijn dat jullie er zijn! En als ik het zo zag vandaag vinden meer mensen het fijn om elkaar te zien. Het is een beetje feest. We zitten in van die gezellige zitjes. En er werd gelachen en geknikt en gezwaaid naar elkaar. Op deze eenvoudige zondagmorgen zijn wij blij om elkaar te zien.

En het goede nieuws vandaag is: God is nog veel blijer om ons te zien! Het feestje is niet alleen hier nee, het is ook in hemel. En daar kunnen ze nog veel beter feest vieren dan wij hier: De engelen stoten elkaar aan: kijk nou, he Ton is er weer daar achter het orgel, oh gelukkig!, yep, Annemieke zit daar!, oh wat leuk Stephan is ook! En yes: Thomas, top! De engelen haken in elkaars vleugels en doen hun rondedans. En: God swingt mee!

Nu denk je dat ik dit verzin, he? Dat is ook zo. En toch is het waar, als we de bijbeltekst van vandaag mogen geloven. Het is wonderlijk waar. Om jou en om mij is er feest in de hemel! Die grote God is blij met je. God wil je bij zijn familie, en hoe! God de herder kan niet zonder je. God de huisvrouw wil niet zonder je. De kudde is zonder jou niet compleet. Het huis is zonder jou te leeg. De Allerhoogste wil jou, en jou, en jou en jou. De Allerhoogste wil ons allemaal. Niet één van ons uitgezonderd! Echt, ons allemaal, ook jou, en jou, en jou...ons allemaal. Gods liefde, Gods genade geldt ons allemaal. Neem dit van me aan. - Neem Gods liefde, Gods genade aan.

Neem Gods genade aan, en: geef genade door. Zijn wij een schaap, dan zijn wij ook herder. In Gods genade zijn wij ook genadig voor elkaar. Wij gunnen elkaar Gods genade, wij verleiden elkaar tot Gods genade, toch? Want: God wil iedereen erbij. Met God feestend in de hemel zijn ook wij blij met iedereen, met elk mens dat erbij komt, toch?

-

Van de week hadden we hier in de kerk met vier tienerouders een goed geloofsgesprek. En op een gegeven moment zei iemand over zichzelf dat hij zonder kerk een asociale vvd-er zou zijn. Zijn geloofsgenoot aan de overkant van de tafel was alert en wees hem gelijk op zijn zonde: he, pas op wat je zegt! Asociale vvd-ers; Gods genade geldt ook hen. Ik hoor veel Groenlinks-geluiden in deze kerk. Dat vind ik wel mooi hoor. De zorg voor de schepping, de zorg voor minderbedeelden, dat is iets goeds. Maar nu even over die 'asociale vvd-er'. Die kan je niet zomaar wegzetten, ook al vind je dat hij of zij op een verkeerd spoor zit. Want: heb je hem of haar wel eens verteld dat er een God is die zorgt? En dat je daardoor niet zo heel goed voor jezelf hoeft te zorgen en dat je gerust bereid tot delen kunt zijn? En daarbij: heb je zelf wel die zorgeloosheid uitgestraald vanwege die zorgende God? Of was je de meeste tijd van je eigen leven ook bezig met je zaakjes goed op orde hebben? Elkaar Gods genade gunnen is: verleiden tot die genade, is verleiden tot inkeer naar die God toe, is zelf genadig zijn.

Ik was onlangs bij de kapper. De kapster was een vliegvakantieganger, zoals zovelen die spotgoedkoop naar verwegistan vliegen. Ik zei er niets over. Ik gaf haar al zonder ook maar iets te proberen op.

Ik ben niet nagegaan of zij de waarheid wel wist, de waarheid over schade aan het milieu.

Of ik had haar nieuwsgierig kunnen vragen of zij van natuur houdt.

Ik had haar mijn verdriet kunnen tonen over uitstervende diersoorten.

Of mijn blijdschap met haar kunnen delen over al die planten en dieren, zelfs over invasieve exoten als kreeften, al dat leven met kleur en geur en vorm om je eindeloos in te verheugen.

Dat deed ik allemaal niet. Ik trad niet met haar in contact, ik verleidde haar niet tot inkeer, ik was haar niet genadig. En zo vervloog de kans tot hemelse vreugde.

Wie schrijven wij af, openlijk of heimelijk in ons hart? Wie gunnen wij Gods genade niet?

Gód gunt hen zijn genade wel.

God wil ons allemaal erbij.

Ook jou, en jou, en jou, en jou, ons allemaal.

Amen