

Geleide meditatie zondag 20 november 2022 De Schutse, Uithoorn

Kom te voorschijn

ds. Sibilla Verhagen

Lied Taizé: Wait for the Lord

Uit Jakobus 5 vers 7-11

Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.

Geduld is een schone zaak, en met schoon wordt bedoeld: goed. Geduld is een goede zaak. Wij mensen hebben geduld nodig. Want veel in ons leven komt niet op onze tijd of op een manier zoals wij gemakkelijk vinden.

Deze week groeide het gras buiten nog steeds, ook al is het november. De regen viel en de temperatuur was boven de tien graden. Ja, dan kunnen de koeien nog de wei in om het groene gras te eten.

Dat is dit weekend anders; wij gaan duidelijk niet over de buitentemperatuur. Zo gaan wij ook niet over de Heer, over God. Wij gaan er niet over wanneer God komt. Maar: dat kan altijd gebeuren. Die God kan bij je komen. En je mag verwachten: zelfs snel. Dat je niet lang op God hoeft te wachten. Want ja, God is een God die naar mensen omziet.

En hoe zal die Heer dan bij je komen? Misschien wel in een gebaar van degene naast je. Of in een inzicht dat je te binnen schiet. In een nieuwe kans. In weten wat je moet doen of niet moet doen. In vrede die je overvalt. Op welke manier God komt, nogmaals: wij gaan er niet over, op welke manier en op welk moment God komt, het is in iets dat helpt, dat goed voor je is, dat je nodig hebt.

Nu vraag ik me af: waarvoor zou die Heer bij jou spoedig moeten komen?

/ stilte

We lezen verder:

Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldig lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken.

Kijk naar die rechter. Die rechter is die Heer, is God dus. Kijk naar die rechter: die is vlakbij, die staat voor je deur! Die staat daar als je open doet. Die hoort je als hij zijn oor voor de brievenbus doet. Dus tegen haar kan je klagen, over hoe mensen tegen je doen, over hoe je zelf bent. Soms word je moe van jezelf. Je kan klagen over hoe het leven is. Wat het ook is: leg bij die rechter je klacht neer en laat het daar. Je klacht is daar in veilige handen. Veilige handen omdat die rechter goed is. Veilige handen omdat die rechter naast goed ook kundig is. Kundig over wat waar is en over wat kwaad is en over hoe het verder moet. Leg het bij die rechter neer, steeds weer, geef net als al die stemmen in Bijbel niet op. Doe het maar.

/ stilte

We lezen verder:

Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.

Job, die geloofsheld. Glansrijk geslaagd voor de test 'Kan een mens God onvoorwaardelijk liefhebben?'. Ja, dat kan dus. En Job slaagde niet door lief te doen tegen God. Hij slaagde ook niet door ingetogen zijn mond te houden, door maar te slikken en te stikken. Hij slaagde ook niet door zijn zegeningen te tellen, want die waren er niet meer. Nee, Job slaagde voor de test door in geding met God te gaan. Hij sprak zich uit, hij kwam volledig tevoorschijn met wat hem bezwaarde, ook al mocht dat van zijn vrienden niet, die adviseerden hem wat anders. Ok, uiteindelijk zweeg ook Job.

Maar niet voordat hij die God van het leven gehoord en ervaren had, niet voordat hij God met de brievenbus had horen kleppen.

En niet voordat hij moedig had gezegd: God, dit is echt niet ok - ben Jij eigenlijk wel ok? God bleek ok bij Job, uiteindelijk dan.

-

Je kan het leven maar vreemd vinden. En ook oneerlijk. Je kan je afvragen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Je kan teleurgesteld zijn in hoe je bent zoals je bent, of niet bent. Kom daar gerust mee tevoorschijn bij God.

Schaam je niet, kom je schaamte voorbij. Keer je niet af van wat je eigenlijk niet wilt zien, waar je je schuldig over voelt, hoe je niet wilt zijn. Kom er mee tevoorschijn. Ik verzeker je: dan valt het mee want dan valt er iets van je af. Waar schaam jij je voor? Laat het God weten. De God van het leven kan wel ergens tegen.

Wees niet verlegen. Stap door je verlegenheid heen. Er zijn verlangens, er zijn goede dingen die je graag wilt maar niet durft, bang om voor aap te staan, of misschien denk je wel dat iets voor jou niet weggelegd is. Maar wat is daarvan waar? En wie bepaalt eigenlijk wat waar is? God, die weet het. Dus kom tevoorschijn. Waar ben jij verlegen mee? Wat wil je eigenlijk toch graag? Laat het God weten. De God van het leven is liefdevol en barmhartig. Die God kan wel ergens tegen.

/ stilte

Lied 16b: Behüte mich, Gott

