

## Verkondiging 8 januari 2023, Jong- en ouddienst, De Schutse, Uithoorn

### WIE IS JEZUS?

*ds. Sibilla Verhagen*

Lezingen: Jesaja 42 vers 1-7 en Matteüs 3 vers 13-17

Geliefden van onze Heer,

Misschien heb je wel een idool, of had je het vroeger. Iemand die je heel erg bewondert. Waar je heel erg tegen opkijkt. Waar je plaatjes van aan de muur hebt hangen. Vandaag de dag hebben we vloggers met enorm veel volgers. Meisje Jamila, is heel populair. Een voetballer kan het ook zijn. Of een wetenschapper. Onze astronaut André Kuipers is ook populair bij de jeugd, er zijn ook boeken van hem over de ruimtevaart. Of je kan dromen over later, over een levenspartner, vroeger noemde we dat 'de prins op het witte paard', op wie je dan ging zitten wachten. Tegenwoordig kan dat natuurlijk ook een prinses zijn. Het is iemand die al je dromen waar gaat maken. Bij volwassenen kan het soms een politieke- of een religieus leider zijn. De paus, functioneert ook zo; velen die in hem meer dan een mens zien.

Maar laat je niets wijs maken. Hoe goed mensen ook zijn, hoe erg je ze ook bewondert, het blijven mensen zoals jij en ik. Ze hebben meer overeenkomsten met je, dan dat ze van je verschillen. Niets mis mee, nou ja, niet meer mis dan met jou en mij. Niets mis mee met zo iemand, maar ook niets meer dan dat. Mensen, ook al beloven ze gouden bergen, ze zijn maar mensen. Mensen, ook al schrijven wij ze gouden bergen toe, ze zijn maar mensen.

Behalve, die ene: Jezus Christus. In de kerk geloven we wonderlijke dingen. We weten vaak ook niet precies wat we geloven, zeker niet als je door blijft vragen. Op een gegeven moment stoppen de antwoorden dan. Eén van die wonderlijke dingen is dat we in Jezus een mens en tegelijk ook God zien. Jezus Christus aanbidden we in de kerk. Bij een mens zoals jij en ik kunnen we dat beter niet doen, dat aanbidden. Maar bij Jezus Christus kan je dat zonder gevaar doen. Jezus is veel meer dan maar een mens. Hij is ook God.

-

Dat is uiterst vreemd. Want we kennen Jezus van het kerstverhaal. Hij is geboren als baby. We kennen Hem uit al die andere evangelieverhalen. Hij was een joodse leraar, een rabbi, die wijze lessen gaf en het debat aanging met andere geleerden. Hij was een wijze die veel volgelingen had. Hij was een genezer bij wie mensen zieken brachten. Hij had ook veel met God, die Hij zijn Vader noemt en die Hij aanroept. En uiteindelijk sterft Hij. Dus heel menselijk. Wel een bijzonder mens, oké, dat wel. Maar in die evangelieverhalen is Hij meestal heel duidelijk een mens. En toch mag je geloven, maar alleen van Hem en van geen enkel ander mens: Hij is ook God.

En een hint daarvan geeft het geboorteverhaal. We lezen het met kerst. Jezus komt ter wereld in het gezin van Jozef en Maria. Dus een heel menselijk gezin. In elke kerststal kan je dat menselijke gezin zien staan, met Jozef als vader en Maria als moeder bij de kribbe. Jullie favoriete kerststallen waren de drie uit Peru. Ze staan er vandaag nog. Een had daarvan Lama's in plaats van schapen. En in een andere zag je dat Jezus heel duidelijk een jongetje was. En in nummer drie, het was ook Joeps favoriete stal, zag je een bekend landsbouwproduct uit Peru: een overvloed aan mais. Mais in de voederbak, mais is ook diervoedsel. In die kerststallen uit Peru zie je het dagelijks leven van daar. En in dat dagelijkse leven is Jezus geboren. Jezus een mens zoals wij, zoals de mensen in Peru, zoals mensen, jij en ik.

Maar in de twee geboorteverhalen in Lucas en Matteüs staat er ook: de verwekking van Jezus was niet gedaan door een mens, een man, maar door de heilige Geest. In de Bijbel verwekken doorgaans mannen de kinderen, niet de vrouwen, zo wordt het in de Bijbel altijd uitgedrukt. Maar bij Jezus dus geen man die verwekt, maar is het God zelf in zijn Geest: de heilige Geest heeft Jezus verwekt. De kracht van de heilige Geest is over Maria gekomen. Dus in dat geboorteverhaal al een aanwijzing voor dat goddelijke in dat menselijke van Jezus Christus. Dat goddelijke: Hij wordt verwekt door de Geest. Dat menselijke: Hij wordt gewoon zoals jij en ik geboren.

Het idee, dat in die mens Jezus ook God is, levert iets moois op. Want zo kan je zeggen dat door die mens Jezus God zich identificeert, zich vereenzelvigd met mensen, met het menselijk lot. Je kan eraan afzien dat God weet hoe het is om mens te zijn. God, de Eeuwige, komt zo heel dichtbij. Daar kan je troost uit halen. Het is net als met je klasgenoten. Je klasgenoten weten veel beter dan je ouders hoe een bepaalde leraar is. Zij zitten net als jou in dezelfde positie. En soms zou je wel eens willen dat je vader en moeder even een tijdje in de klas zouden zitten, jouw lot ondergingen, dan zouden ze het pas echt weten hoe het voor je is. Nou, zoiets is het ook met God die in Jezus het menselijk lot ondergaat. God weet hoe het is om mens te zijn.

We lezen in Matteüs over Jezus' doop. Johannes wil Hem eerst niet dopen. Maar Jezus zegt dat ze het wel moeten doen. Want, zo staat er: zo dienen we de gerechtigheid. De gerechtigheid dienen, dat is: ieder neemt z'n juiste, z'n rechte plek in. En in dit geval Johannes die moest dopen. En Jezus, als echt mens die gedoopt moest worden. Jezus ondergaat het menselijk lot. Of je kan dus ook zeggen: God ondergaat het menselijk lot. God weet wat het is om een kwetsbaar mens te zijn.

Het levert nog iets moois op als je zegt dat Jezus ook God is. In het hele geloofsverhaal van de Bijbel is Jezus ook iemand die voor de zonde van de wereld sterft. En de zonde is alles wat het goede leven, leven van het koninkrijk, het leven van Gods nieuwe wereld in de weg staat. Alles wat deze wereld minder mooi maakt. Alles waar God eigenlijk niets van wil weten. Maar dat sterven van Jezus, dat redden van de zonde, geldt dan als een verzoening van die zondige wereld met God. In Jezus heeft God die zondige wereld toch lief. Er ligt geen vloek op deze wereld. Soms kan je dat denken bij alles wat verkeerd gaat. Nee, bij alles wat verkeerd gaat, heeft God de wereld in Jezus toch lief. En als Jezus ook God is, dan is dat sterven en dat lijden dus een daad van God zelf. Niet zomaar van een ander mens die dat voor de wereld deed. Maar ook van God zelf, God deed dat voor ons.

-

Ik was dertien toen een dominee in zijn preek een keer vroeg: wil je bij Jezus horen? En ik weet nog dat ik daar zat in de kerk en dacht: ja, dat wil ik wel. Waarom ik dat toen wel wilde, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet alleen dat ik het wel wilde. Het was me duidelijk dat je bij Jezus goed zat. Dus nu ook de vraag: wil je bij Jezus horen? Van harte welkom.

Het is niet altijd makkelijk bij Jezus. Zelf vind ik het soms knap lastig. Er zit een radicaliteit in Jezus, waar ik niet zo goed bij kan. Of: ik kan er niet zo goed in mee gaan. Soms als ik lees over zijn scherpe toon, denk ik: als je ruzie wilt hebben, moet je het zo doen. Hij kreeg ook ruzie. Ok, dat is dan niet te vermijden, als je echt vindt dat jij de waarheid weet. Bij mensen die zo hard de waarheid weten, word ik altijd zeer achterdochtig. Bij Jezus denk ik dan: ok, Jij bent dan ook Jezus, uniek, wel mens maar mij te boven. Jezus Christus, wij christenen heten zelfs naar Hem. Hij wordt in de brieven van het Nieuwe Testament en in kerken ook wel voorgesteld als oplossing voor alles. Ook dat vind ik naarmate ik ouder wordt lastiger. Ik ben een beetje Jezusdoof geworden. Het is maar goed dat ik samen met Joep er verder over ga nadenken. In maart doen we op verzoek bij Bezinning en Verdieping twee avonden over Jezus. Ben benieuwd wat dat gaat brengen.

Voor nu, misschien ben ik wel een beetje Jezusdoof, maar vandaag niet Jezusstom: Jezus Christus, de enige mens die wij mogen aanbidden, omdat Hij ook God is. Laat Hem de enige zijn.

Amen