

en bezinning
verdieping

activiteiten

georganiseerd door de kerken **2022**
verschillende **2023**
in Uithoorn
en De Kwakel



voor wie verder wil kijken
dan de waan van de dag

voor wie met anderen in gesprek wil
over wat er werkelijk toe doet in het leven

voor wie samen stil wil staan
bij wat ons beweegt

R.K.
Parochie
Emmaüs



Protestantse
Gemeente
Uithoorn

Bezinning en verdieping

**KIJK VOOR DE
LAATSTE INFORMATIE
OP ONZE WEBSITES!**

Activiteiten Emmaüsparochie
secretariaat R.K. Parochie Emmaüs
secretariaat@emmaus-uthoorn.nl
tel 0297-561439
www.emmaus-uthoorn.nl

Activiteiten Protestantse Gemeente Uithoorn
Jeannette Voskamp tel 0297-530619
bezinning.en.verdieping@pkn-uthoorn.nl
www.pkn-uthoorn.nl

Na een aantal jaren, waarin weinig activiteiten door konden gaan in verband met coronamaatregelen, lijkt het er nu op dat we een programma kunnen plannen dat ook werkelijk verwezenlijkt kan worden. We zijn blij dat we een enkele activiteit die oorspronkelijk in een eerder jaar gepland was, nu alsnog kunnen aanbieden. Het overgrote deel van het programma 2022-2023 is nieuw.

Overzicht van activiteiten

In dit boekje worden de activiteiten chronologisch geïntroduceerd en achterop staat een jaarkalender. U kunt alvast voor uzelf noteren naar welke activiteiten u wilt gaan.

Zowel van katholieke als van protestantse zijde zijn ideeën voor de bijeenkomsten aangeleverd. Er is een grote verscheidenheid, waardoor mensen met allerlei vragen over geloof verder kunnen. Op deze avonden wordt op zaken ingegaan die op zondagmorgen maar beperkt aan de orde komen.

Over van alles

Bijvoorbeeld over twee moderne theologen, de visie van kerkvader Augustinus op Kerst en Driekoningen en twee avonden over Jezus. Het onderwerp *Veilige gemeente* zal ook zelden in een eredienst worden besproken. Er is ook een avond over boeddhisme in relatie tot het christendom en een avond over mystiek.

Een aantal malen is er een kennismaking met een andere geloofsgemeenschap, zoals de PERKI, een katholiek klooster en een protestants stadsklooster. En ook met de Dorothy-gemeenschap, die een expliciet maatschappelijk doel heeft.

Dit jaar worden veel boeken besproken in een of meer bijeenkomsten. In de herfst is er een oecumenische leeskring over het boek *God 9.0*. In december volgt een tweetal avonden over de *Hunger Games*, die hopelijk veel jongeren aanspreken. Terwijl iedere maand de bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie samenkomt in de Burght.

Een avond is aan muziek gewijd – de *Hohe Messe* van Bach die door Amicitia wordt uitgevoerd op 30 september 2022, wordt ingeleid door de dirigent.

Wanneer u met uw eigen creativiteit iets wilt doen, kunt u meedoen met een activiteit voor Kerst, het maken van glaspaneeltjes na Pasen en het klussen bij de Dorothy-gemeenschap de zaterdag voor Hemelvaart.

Voor iedereen

De bijeenkomsten duren gewoonlijk tot (ongeveer) 22.00 uur. Ze zijn bestemd voor iedereen, protestanten, katholieken en andere gelovigen en ongelovigen. Ook vindt u andere bezinnende en sociale activiteiten in dit boekje. Graag bieden wij u bezinning, verdieping en ontmoeting en hopen u bij een of meer van de avonden te ontmoeten.

Aanmelden? Fijn!

Op de website www.pkn-uthoorn.nl en in kerkblad *Op Weg* en de Zondagsbrief vindt u de avonden ook vermeld. Aanmelden is niet verplicht, maar is wel aanbevolen. Dit kan bij voorkeur via de website, via email bezinning.en.verdieping@pkn-uthoorn.nl. Of telefonisch bij Jeannette Voskamp, 0297-530619 of 06-12135317.

Je hoeft niet alleen

Als u graag naar een bijeenkomst wilt komen, maar u zit om vervoer verlegen of u vindt het vervelend om 's avonds alleen over straat te gaan, neem dan contact op met iemand van de commissie. U vindt de telefoonnummers op de binnenzijde van de omslag.

*Jeroen Hoekstra, diaken namens de Emmaüsparochie,
Tymen van der Ploeg, voorzitter commissie
Bezinning & Verdieping van de Protestantse Gemeente te Uithoorn*



*steek je licht op
om je hersenen te voeden
opdat je leven gaat stralen*

Inhoud

Meelezen op maandag
Koffie op donderdag

Activiteiten op datum

KerkCafé
Aandachtswand
Gesprekskringen
Seniorenmiddagen
Praktijkschool-maaltijden

Meelezen op maandag

Meestal op maandag 20.00-21.30 uur in De Schutse
Informatie over data, Bijbelteksten en leesmateriaal vind je in *Op Weg*,
in de Zondagsbrief en op www.pkn-uthoorn.nl
Inleider is steeds een van de eigen predikanten

Meelezen – meestal op maandag

Een aantal keren per jaar is er gelegenheid 'mee te lezen'. Praten over de Bijbelteksten die in de kerkdienst van de komende zondag aan de orde zijn. Samen met anderen en de voorganger voor die zondag. Je leest en bespreekt samen de tekst(en) nauwkeurig, en daar leer je altijd iets van. Over de Bijbeltekst, maar ook over je eigen geloof en leven.

Als goed voorbereide kerkganger raak je actiever betrokken, en het mes snijdt aan twee kanten. Ook de voorganger kan worden geïnspireerd en uitgedaagd door de vragen en ideeën van meelezende gemeenteleden. In corona-tijd hebben we ontdekt dat 'Meelezen' ook online kan, maar we hopen dat dat niet nodig is.

Inleider is steeds een van de eigen predikanten. De data worden in de loop van het seizoen gepland, naar wat er mogelijk is. Vast tijdstip is de maandagavond van 20.00-21.30 uur. Informatie over data, Bijbelteksten en materiaal vind je in *Op Weg*, in de Zondagsbrief en op de website. Je kunt zomaar aanschuiven, er is geen verplichting om altijd te komen en opgave vooraf is niet nodig. Wees welkom!

Koffie-uur

Elke donderdag 10.00-11.30 uur in De Schutse

Elke donderdagochtend drinken we een kopje koffie of thee in De Schutse, gewoon voor de gezelligheid, om elkaar tussendoor even te zien en te spreken. In deze kleine ontmoeting kun je eenvoudig, maar expliciet ervaren dat je met de ander verbonden bent. Zomaar, onderweg van of naar je boodschappen, of gewoon omdat je daarvoor juist komt.



Trouwens, jouw komst is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander waardevol. *Hartelijk welkom!*

Koffieschenkers

Antoine van Mulukom, Cees van Duren, Lijda Koster, Joep Dubbink, Henk Mathlener en Henriëtte Wezelman.

Samen zingen

Dinsdag 13 september 2022 om 10.00-11.45 uur in De Schutse

Inloop met koffie/thee vanaf 9.45 uur

Zangleiding Henriëtte Wezelman, *piano* Harry Lichtendahl

Samen zingen, elke tweede dinsdag van de maand

Een heerlijk ongecompliceerd samenzijn rond het Liedboek, ook al is er ruimte voor andere liederen. We blijven nieuwe liederen ontdekken en zingen ook graag de oude. Soms volgen we een geloofsthema, zoals geloof, vertrouwen, hoop, moed. De feesten geven ons aanleiding om Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren te bezingen. Waarbij we dan toekomen aan liederen die we nog nooit, of bijna nooit in de kerk zongen. Dat is een dynamische ervaring, want wat is er nog veel onontdekt. Ook andere tradities kunnen ons inspireren – Franse, Keltische en Scandinavische. In november komt Anna, een van de bewoners van de Dorothy-gemeenschap ons vertellen over de Zweedse liederen uit haar kerk, die zij hier in Nederland soms mist. Ze laat ons vast iets met haar meezingen. Je kunt overigens altijd meedoen, zangstem is niet nodig. Je kunt later binnenkomen en eerder weggaan. De bijeenkomst is gemoedelijk en gastvrij. *Welkom dus!*

Harry Lichtendahl en Henriëtte Wezelman

Laudato Si

Dinsdag 13 september 2022 om 20.00-21.30 uur in het Trefcentrum van De Burght

Gespreksleiders Angela Scholte en Jeroen Hoekstra

Laudato Si – Verbonden met de aarde – Pak jij jouw verantwoordelijkheid?

De uitbuiting en uitputting van de aarde is onlosmakelijk verbonden met onze levensstijl. Parallel aan de onbalans in ons gebruik van de natuur is het onrecht dat wij de allerarmsten op deze aarde aandoen. *Zij zijn het die worden uitgebuit* om de, in onze wegwerpmaatschappij te weinig gewaardeerde producten, zo goedkoop mogelijk te fabriceren. Ook zijn zij de eerste groepen die lijden, daar waar de effecten van klimaatveranderingen optreden. De zorg voor de schepping en de allerarmsten zijn nauw met elkaar verbonden. Dat was al zo in de tijd van Franciscus van Assisi en *de gevolgen van deze uitbuiting* zijn in onze tijd alleen maar sterker geworden.

Crisis op spiritueel en ethisch vlak

De ecologische crisis valt in grote delen van de wereld samen met een crisis op spiritueel en ethisch vlak. Paus Franciscus schetst deze link helder in zijn encycliek *Laudato Si*, zonder de grote verdiensten van onze tijd af te wijzen. Vanuit inspirerende en grondige doordenking van deze problematiek komt de paus met een oproep voor eenieder die de aarde en de ander een warm hart toedraagt: denk globaal, handel lokaal.

Waar en wanneer? We nodigen u uit om op **dinsdag 13 september van 20.00-21.30 uur** inspiratie te vinden en ideeën te delen over de encycliek *Laudato Si*. De avond begint met een inleiding waarin we de hoofdthema's van de encycliek voor u duiden. Daarna spreken

we met elkaar vanuit een open en inspirerende houding over wat deze thema's kunnen betekenen voor ieder van ons en de manier waarop wij in het leven staan. Tenslotte krijgt iedereen de gelegenheid om zelf uit te spreken wat hij of zij meeneemt van deze avond. Mogelijk komt er een vrijblijvend vervolg waarin we met elkaar delen hoe we in de praktijk van ons leven en (vrijwilligers)werk aan de slag zijn gegaan met de vragen die de encycliciek aan ons stelt. De avond staat onder leiding van Angela Scholte en Jeroen Hoekstra en wordt gehouden in het trefcentrum van De Burght (Potgieterplein 4 in Uithoorn).

U kunt zich opgeven voor deze avond door te mailen met diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot 5 september. Na aanmelding ontvangt u per mail een samenvatting van de encycliciek en eventueel andere documenten die u kunt lezen ter voorbereiding. Opgeven is niet nodig, maar vergroot de effectiviteit van uw deelname. Er wo gevraagd voor de parochie.

*We moeten een oude les hernemen,
te vinden in verschillende religieuze tradities
en in de Bijbel – de overtuiging 'less is more'.
(Laudato Si)*



J.S. Bach – De Hohe Messe

Woensdag 21 september 2022 om 20.00 uur in De Schutse
Gespreksleider Toon de Graaf, dirigent Amicitia

Op vrijdag 30 september 2022 hoopt COV Amicitia de *Grote mis in b-klein* van Johann Sebastian Bach uit te voeren, beter bekend als de *Hohe Messe*. Als inleiding en toelichting geeft dirigent Toon de Graaf op woensdag 21 september een presentatie over dit groot werk. Tijdens de presentatie zal uitleg worden gegeven over het ontstaan en de betekenis van de muziek aan de hand van klinkende fragmenten. Een belangrijk aspect is ook de theologische betekenis en de symboliek die in de muziek verborgen is. Bij Bach denken de meesten van ons in eerste aan de twee passionen en het *Weihnachts Oratorium*. Tussen deze grote werken en de talloze andere vocaal-religieuze werken neemt de *Hohe Messe* een aparte en zelfs uitzonderlijke plaats in.

Het is een muziekstuk dat in vele raadselen gehuld is. Een van de vragen die we ons kunnen stellen is bijvoorbeeld de vraag waarom de lutheraan Bach zo'n grote mis schreef, maar die nooit in z'n geheel uitvoerde. Waarom worden de passionen de cantates en het *Weihnachts Oratorium* veel vaker uitgevoerd dan de *Hohe Messe*?

Het antwoord op deze en andere vragen hoopt Toon de Graaf tijdens de presentatie te kunnen geven.



KerkCafé – Democratie in crisis?!

Vrijdag 23 september 2022 om 20.00 uur in De Schutse

Gespreksleider Hans Schnitzler

Zie pagina 20. Meer informatie op www.pkn-uthoorn.nl/kerkcafe

Oecumenische gespreksavonden 'God 9.0'

Donderdag 29 september 2022 om 20.00 uur in De Schutse

Gespreksleiders ds. Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn,

diaken Jeroen Hoekstra van de RK Emmaüsparochie te Uithoorn

Geloven groeit!

Geloven is meer dan ja en amen. Geloven is antwoord geven, een relatie zelfs. Zo ontstaat jouw persoonlijke verhaal als gelovig mens. Dat persoonlijke geloofsverhaal verandert gedurende het mensenleven. Het evolueert, wordt volwassen: van de mooie, maar kinderlijke beelden van je jeugd naar een meer volwassen manier van kijken nu. En door elke (geloofs)crisis heen, ontstaan nieuwe vragen die weer leiden tot nieuwe antwoorden en een andere manier van kijken naar het geloof. Nieuwe manieren om over God en het goddelijke te spreken. En elke manier van kijken heeft zijn eigen waarde en wijsheid.

Dominee Joep Dubbink en diaken Jeroen Hoekstra organiseren een serie van vijf gespreksavonden, geïnspireerd op het boek 'God 9.0', waarin we met elkaar de verschillende manieren van kijken en bijbehorende geloofsinzichten verkennen.

Voor wie?

- Voor iedereen die geloven ziet als een persoonlijke spirituele reis.
- Voor iedereen die uitgedaagd durft te worden om met frisse blik te kijken naar zijn of haar eigen geloofsopvattingen van vroeger en nu.
- Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar denken over het geloof botst met andere persoonlijke waarden of manier van leven.

Structuur van de avonden

De avonden beginnen met een introductie van het thema van de avond aan de hand van een kort college m.b.v. PowerPoint, video's, kunst, verhalen e.d. Daarna volgt een gestructureerde uitwisseling, waarbij we delen vanuit onze eigen levenservaring.



Aanmelding kan via www.pkn-uthoorn.nl, of per mail bij diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl. Het verdient de aanbeveling om de hele cyclus te volgen.

U hoeft het boek *God 9.0* niet te lezen – het is geen gespreksgroep over het boek.

De gespreksavonden gaan door vanaf acht inschrijvingen, op deze donderdagavonden:

29 september, 6 oktober en 3, 10 en 17 november, steeds van 20.00-21.30 uur, in De Schutse, De Mérodelaan 1.

Grote theologen – 9^e seizoen

Dinsdag 4 en 25 oktober 2022 om 20.00 uur in De Schutse
Gespreksleider ds. Joep Dubbink



Grote theologen – Frans H. Breukelman

De inmiddels lange serie leerhuisavonden over grote theologen moest worden onderbroken vanwege corona, maar wordt dit jaar voortgezet met twee die heel verschillend zijn. Bij de eerste blijven we dicht bij huis, de tweede brengt ons ver buiten onze comfort zone, maar ze hebben één ding gemeenschappelijk: je kunt van beiden onmogelijk zeggen dat ze doorsnee zijn.

De eerste avond gaat over Frans H. Breukelman (1916 -1993). Van 1950 tot en met 1990 was hij een zeer invloedrijk predikant en later docent, die vele generaties predikanten en anderen heeft geleerd de Bijbel op een nieuwe manier te lezen. Dichter op de tekst, gevoeliger voor de bijbelse taal, meer op zoek naar de bedoeling van de bijbelse auteurs en van de Schrift als geheel. Onmogelijk dat hier ook maar aan te duiden. Aan een avond hebben we eigenlijk lang niet genoeg.

De tweede avond staat **Nadia Bolz Weber** (1969) centraal. Ze was pastor van het *House for All Sinners and Saints* in Denver, VS, is voormalig drugs- en alcoholverslaafde, zwaar getatoeëerd, feministe, werkte als stand-up comedian, is auteur van spraakmakende boeken, praat ongegeneerd over seksualiteit en is orthodox Luthers. Die combinatie is zo intrigerend dat ze onze aandacht verdient en dan zal alles blijken te draaien om het bijbels begrip 'genade'.

De avond over Frans Breukelman is op dinsdag 4 oktober, die over Nadia Bolz Weber op dinsdag 25 oktober, steeds in De Schutse, 20.00-22.00 uur.

Begeleiding ds. Joep Dubbink.



Bijbellesgroep Emmaüsparochie

Vanaf donderdag 6 oktober, 10.45-11.45 uur in het Trefcentrum, Potgieterplein 4

De bijbellesgroep kent al een traditie van ruim 25 jaar. Oorspronkelijk geleid door de pastor en sinds 1999 door een van de deelnemers. Sinds die tijd is het gelukt jaarlijks zo'n vijftien bijeenkomsten te houden.

Omdat we in de liturgie spreken van een A-jaar, B-jaar of C-jaar en Pasen steeds op een andere datum valt, komt een groot gedeelte van de Heilige Schrift aan de orde en is er niet veel sprake van doublures. We lezen en bespreken dan de eerste Lezing en de Evangelielesing van de daaropvolgende zondag.

De bijeenkomsten worden gehouden vanaf oktober tot mei en wel op donderdagmorgen vanaf 10.45 uur tot 11.45 uur in het Trefcentrum van De Burght, Potgieterplein 4.

Eenieder is welkom. Aanmelden is niet nodig.

Oecumenische gespreksavonden 'God 9.0'

Donderdag 6 oktober 2022 om 20.00 uur in De Schutse (info zie 29 sept)

Samen zingen

Dinsdag 11 oktober 2022 om 10.00 uur in De Schutse (info zie 13 sept)

PERKI – kennismaking en ontmoeting

Dinsdag 11 oktober 2022 om 20.00-22.00 uur in De Schutse

Gespreksleider Tirza Latumaerissa

Drie keer per maand is er in De Schutse een dienst van de protestantse gemeente PERKI, een van huis uit Indonesische gemeente. Weinig leden van de Protestantse Gemeente Uithoorn hebben wel eens zo'n dienst bijgewoond of met leden van de PERKI-gemeente gesproken. Deze avond biedt de gelegenheid tot kennismaking en ontmoeting.



Op deze avond zal Tirza Latumaerissa, voorzitter van de wijkgemeente PERKI-Amsterdam-Buitenveldert-Uithoorn ons inleiden in de geschiedenis van PERKI en haar kenmerken. Ook zal zij de vragen uit het publiek beantwoorden. Onder het genot van Indonesische snacks is er op deze avond ook gelegenheid om mensen uit de PERKI-gemeenschap te ontmoeten. Nederlands kan hierbij als taal worden gebruikt. Wellicht kan een en ander tot meer herkenning en uitwisseling leiden.

Bijbelleesgroep

Donderdag 20 oktober 2022 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Grote theologen – Nadia Bolz Weber

Dinsdag 25 oktober 2022 om 20.00 uur in De Schutse (info zie 4 okt)

KerkCafé – *Vrijheid! Wat betekent dat voor u?*

Vrijdag 28 oktober 2022 om 20.00 uur in De Schutse

Gespreksleider Stevo Akkerman

Meer informatie www.pkn-uthoorn.nl/kerkcafe

Bijbelleesgroep

Donderdag 3 november 2022 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Oecumenische gespreksavonden 'God 9.0'

Donderdag 3 november 2022 om 20.00 uur in De Schutse (info zie 29 sept)

Voor wie steek jij een kaarsje op?

Zaterdag 5 november **15.00-17.00 uur**



Landelijk zijn er steeds meer initiatieven om op of rond 2 november, Allerzielen, overleden dierbaren te herdenken. Zo is er het tv-programma '*Voor wie steek jij een kaarsje op*', waarin stilgestaan wordt bij wie zij waren en wat zij hebben betekend. Als kerkelijke gemeente willen we hier graag bij aansluiten en iedereen, jong en oud, gelovig en ongelovig, van harte uitnodigen om dierbaren te herinneren op **zaterdag 5 november tussen 15.00 en 17.00 uur** in De Schutse. Koffie en thee staan klaar, er branden kaarsen en er is de mogelijkheid om in informele setting, gewoon aan tafel, te praten over de dierbare die u ontvallen is, kort of langer geleden. Zijn of haar naam mag genoemd worden op deze plek die ruimte geeft aan verdriet en bezinning.

Er is muziek, u kunt luisteren naar gedichten en natuurlijk kunt u zelf een kaarsje opsteken. Kortom, stilstaan bij het leven van uw overleden dierbare(n). Bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen. U kunt komen wanneer u wilt en weggaan wanneer u wilt.

Voor deze activiteit is opgave vooraf niet nodig.

Samen zingen

Dinsdag 8 november 10.00 uur in De Schutse (info zie 13 sept)

Film *Corpus Christi*

DINSDAG 8 november 2022 om 20.00 uur in De Schutse

Kijk die ogen. Wanneer Daniel luistert naar de preek van de pastoor en hijzelf voorgaat in de psalmzang, vullen zijn ogen zich prompt met licht. Het is Daniels laatste mis in de jeugdinstelling, vlak voordat hij na jaren detentie vrijkomt. Eenmaal buiten zet hij het meteen op een seksen en snuiven. Twee kanten van één persoon. Daniel (een onvergetelijke rol van Bartosz Bielenia) is een rouwdouwer die dolgraag priester wil worden. Aan Daniels bezielde blik zie je dat het bij hem ook om diepere motieven gaat. Vanwege zijn ernstige strafblad lijkt het priesterschap voor Daniel evenwel uitgesloten.



Het toeval beslist anders. Onderweg naar de houtzagerij waar een baantje voor hem is geregeld, struint Daniel naar het plaatselijke dorpskerkje. Hij raakt aan de praat en presenteert zich als geestelijke op doorreis. En als de dorpspastoor naar het ziekenhuis wordt afgevoerd, neemt hij zijn taak over. Het dorp kampt met een vreselijke tragedie, een trauma dat in stilte smeekt om goede geestelijke zorg. Komasa, de regisseur, weet hoe hij

in *Corpus Christi* gortdroge humor trefzeker mengt met doorleefd drama, terwijl de eenheid en zeggingskracht van de film bewaard blijven en Daniel je hart steelt. Ontwapenend en roerend, hoe die zonder oordeel probeert te begrijpen wat er in het dorp leeft, sinds zeven inwoners zijn omgekomen bij een auto-ongeluk. Helaas wordt Daniël ook geconfronteerd met zijn verleden, waardoor er een paar heftige scènes in de film voorkomen. Het in Polen zeer succesvolle *Corpus Christi* (*Boże Ciało*) is grotendeels op feiten gebaseerd, hoe ongeloofwaardig het gegeven ook mag klinken.

Oecumenische gespreksavonden 'God 9.0'

Donderdag 10 november 2022 om 20.00 uur in De Schutse (info zie 29 sept)

Bijbelleesgroep

Donderdag 17 november 2022 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Oecumenische gespreksavonden 'God 9.0'

Donderdag 17 november 2022 om 20.00 uur in De Schutse (info zie 29 sept)

Bijbelleesgroep

Donderdag 1 december 2022 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Kerstdecoraties maken

Donderdag 8 december 2022 om 20.00 uur in De Schutse
Gespreksleiders Loes Willems en Tietia van Dijk



In de voorbereiding naar kerst nemen we de ster van Bethlehem als voorbeeld. We gaan een kerstster vouwen, knippen en plakken.

De ster staat ook vaak afgebeeld in glas-in-lood. Ook bestaat de mogelijkheid om een glas-in-lood afbeelding in te kleuren met stiften en daarna met lijnolie doorzichtig te maken.

Wij zorgen voor de basismaterialen.

Neem zelf een schaar, stiften en lijm mee.



Samen zingen

Dinsdag 13 december 10.00 uur in De Schutse (info zie 13 sept)

The Hunger Games – boekgesprek

Donderdag 24 november en 1 december 2022 om 20.00 uur in De Schutse
Gespreksleider ds. Sibilla Verhagen

**WINNING WILL
MAKE YOU FAMOUS.
LOSING MEANS
CERTAIN DEATH.**

Fictie gaat natuurlijk altijd over onze niet-fictieve tijd. En dit is overduidelijk het geval in de trilogie *The Hunger Games*.

Op meeslepende wijze komen in deze Amerikaanse jeugdliteratuur de dingen van onze tijd en cultuur aan bod: macht, uitbuiting, onbetrouwbaarheid van informatie, exhibitionisme, narcisme en ook offer en heldendom. Een boek dat je doet afvragen welke waarden wel of niet belangrijk zijn in het leven. En ook hoe of waar je die waarden voor het

goede leven vandaan haalt. Een boek dat je voor de vraag stelt: Wat zou ik doen? En een boek waarin de vraag naar God en religie verontrustend afwezig is. Ook dit laatste gaat op voor onze tijd.

In twee avonden bezinnen we ons op het leven aan de hand van deze trilogie. De avond begint met een beschouwende inleiding door Sibilla en aansluitend voeren we het onderlinge gesprek. Als je mee wilt doen wordt ervan uitgegaan dat je vooraf de boeken gelezen hebt. Het Engels van de boeken is toegankelijk, maar er is ook een Nederlandse vertaling op de markt: *De Hongerspelen*. Bij opgave ontvang je een leeswijzer.



Bijbelleesgroep

Donderdag 15 december 2022 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Kloosterweekend - vooraankondiging

Mogelijk eind 2022 of begin 2023, van vrijdagmiddag tot zondagmiddag

Locatie? Nog niet bekend...

Organisatie Jeroen Hoekstra en Marlies van der Lelij, namens de RK Emmaüsparochie

Zoek de rust. Vind de stilte. Kom tot jezelf en laat je inspireren tijdens ons kloosterweekend. Tijdens een kloosterweekend verblijf je met andere parochianen in een klooster en leven we mee op het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door verdiepen we ons in een bepaald thema. Daarnaast is er tijd om te lezen, te wandelen of in de omgeving van het klooster inspiratie op te doen.

Waar en wanneer? Het kloosterweekend is meestal van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. De datum en locatie zijn nog niet bekend. We zijn nog in overleg met enkele kloosters en zoeken naar een geschikte datum eind 2022 of begin 2023.

In de kloosters heb je een eenvoudige eigen kamer. Soms met eigen toilet en douche. Soms met gezamenlijke douches en toiletten.



Wat kost het? De kosten zijn nog niet bekend. Je betaalt voor het verblijf in het klooster inclusief de maaltijden. Kosten voor de reis naar het klooster zijn niet inbegrepen.

Organisatie Het kloosterweekend wordt georganiseerd door Jeroen Hoekstra en Marlies van der Lelij. U kunt via onderstaand mailadres contact met ons opnemen. Geïnspireerd en wilt u meehelpen? Mail ons.

Interesse en voorinschrijving Heeft u interesse om mee te gaan? U kunt u vrijblijvend aanmelden door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl
We houden u dan op de hoogte en u kunt zich dan als eerste inschrijven als alle informatie bekend is. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Samen zingen

Dinsdag 10 januari 2023 om 10.00 uur in De Schutse (info zie 13 sept)

Bijbelleesgroep

Donderdag 12 januari 2023 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Augustinus – over Kerst en Driekoningen

Donderdag 12 januari 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Gespreksleider drs. Hans van Reisen

Een herder en wijze uit het westen over herders en wijzen uit het oosten.

Augustinus (354-430) was bijna veertig jaar lang predikant en bisschop van Hippo Regius in het huidige Algerije. Bijna al die jaren heeft hij gepreekt op Kerstmis (25 december) en op Driekoningen (6 januari). Het verhaal over het kind in een kribbe door herders bezocht is de eeuwen door overbekend gebleven (Lucas 2: 1-20). Het verhaal over hetzelfde kind in een huis te Betlehem door wijzen gevonden wordt tegenwoordig hier minder beluisterd (Mattheüs 2:1-11). Beide feesten omspannen twaalf winterdagen.



Als geen ander leest Augustinus beide verhalen met elkaar in verband. Als een wijze pastor uit

het westen laat hij zich leiden door herders en wijzen uit het oosten. In zijn preken zoekt Augustinus aansluiting bij oudere uitleggers. Tegelijk legt hij verrassende verbanden met andere bijbelteksten, liturgische thema's en de samenleving. Daardoor is hij nog steeds aansprekend en aanstekelijk voor moderne godzoekers, die zich niet door elke engel of ster aan het firmament laten leiden.

Beide evangelieverhalen spreken tot de verbeelding. De hoofdfiguren zijn talloze malen geschilderd, gesneden en getoonzet. Beide feestdagen hebben grote invloed op volksdevoties en geloofspraktijken in binnen- en buitenland. In onze tijd en cultuur blijft het tweede verhaal dikwijls onderbelicht. Tijdens de bijeenkomst zetten we daarom eerst het verhaal over de oosterse wijzen of Driekoningen in de schijnwerpers.

Drs. Hans van Reisen is studiesecretaris van het Augustijns Instituut te Utrecht. Hij vertelt belangstellenden graag over Augustinus' sprankelende bijbeluitleg en de betekenis ervan voor hedendaags geloofsleven. Tijdens zijn presentatie komt de bisschop van Hippo Regius vanzelfsprekend ook zelf aan het woord. Na afloop van de bijeenkomst gaat u vast en zeker – zoals de wijzen indertijd – langs een andere weg naar huis terug!

Kleiklooster Amsterdam-Zuid Oost

Dinsdag 17 januari 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Kleiklooster Amsterdam-Zuid Oost

Midden in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost, is een groep mensen zeven jaar geleden een klooster gestart. Kan dat zo maar?

En waarom zou je dat doen? Wat bezielt ons?

We komen graag langs om te vertellen over de dakloze moeders die we opvangen, over wat het doet om dagelijks de kaars aan te steken in de eigen kapel en zo de dag af te sluiten en over hoe zoiets in een buurt werkt.

We hopen op een mooi gesprek, waarin er meer herkenning en overeenkomsten zijn tussen jullie in Uithoorn en wij in de Bijlmer dan je op voorhand wellicht zou denken.



Mystiek in woord en beeld

Dinsdag 24 januari 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Gespreksleider emeritus predikant Kick Bras

Mystiek is de kunst van het omgaan met het mysterie van God/ het goddelijke. Mystiek heeft in het christendom tot op de dag van vandaag een belangrijke rol gespeeld. Deze invloed is neergeslagen in teksten, maar ook in beeldende kunst. Daarbij moeten we denken aan schilderijen en beeldhouwwerk, maar ook aan architectuur en glas in lood ramen. Kick Bras heeft hierover een boek gepubliceerd met de titel *Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld*. Hij bespreekt in dit boek de mystieke ervaring, mystieke beelden van God, Christus en de mens, de mystieke weg en de doorwerking van mystiek in maatschappelijke betrokkenheid. Hij houdt hierover een lezing. Daarbij zal hij een ruim overzicht projecteren van de kunstwerken die in zijn boek staan afgebeeld. Het ruim geïllustreerde boek zal ook te koop zijn.



Kick Bras (www.kickbras.nl) is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, het wetenschappelijk instituut voor de bestudering van spiritualiteit.



Bijbelleesgroep

Donderdag 26 januari 2023 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

KerkCafé – In gesprek met Abram Rutgers – *De kunst van het ouder worden*

Vrijdag 3 februari 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Gespreksleider Abram Rutgers

Meer informatie www.pkn-uthoorn.nl/kerkcafe

Film – *Freedom Writers*

Dinsdag 7 februari 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Een klas en een docente, kun je daar een goede film mee maken? Ja dat kan zeker. Het is fascinerend te zien hoe één persoon het leven van tieners kan veranderen. Een film voor jong en oud. De film speelt zich af in de klas van een beginnende docente. Los Angeles, begin jaren negentig, een waargebeurd verhaal. De stad is in de ban van rassenrellen.

De school staat in een achterstandswijk. De leerlingen hebben in hun korte leven al veel meegemaakt, moord en doodslag en de gevangenis horen bij hun dagelijks leven. Vertrouwen in de maatschappij is er bij hen niet meer. De docente, Erin Gruwell, krijgt in het begin weinig voor elkaar. Tot het moment dat zij zich echt in hun leven gaat verdiepen en met bijzondere leerprojecten hen gaat begrijpen en uitdaagt het Dagboek van Anne Frank te



gaan lezen en zelf een dagboek te gaan bijhouden. Freedom Writers laat zien dat veranderen mogelijk is als de juiste ingrediënten worden aangereikt.

De docente, Erin Gruwell, gespeeld door Oscarwinnaars Hilary Swank, is inmiddels een expert op met gebied van onderwijs in achterstandssituaties en heeft met haar deskundigheid veel invloed op het onderwijsbeleid in de VS.

Bijbelleesgroep

Donderdag 9 februari 2023 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Samen zingen

Dinsdag 14 februari 10.00 uur in De Schutse (info zie 13 sept)

Boeddhisme – Met nieuwe ogen kijken naar christelijk geloof

Dinsdag 21 februari 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Gespreksleider Hessel Posthuma

Hessel schreef ter inleiding: In deze lezing zal ik u wat over het boeddhisme vertellen aan de hand van overeenkomsten in het christendom. Dat brengt het boeddhisme dichterbij, en maakt het ook mogelijk dat u met nieuwe ogen naar het christelijk geloof kijkt.

Ik ben protestants opgevoed en heb theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Na mijn doctoraal ben ik in aanraking gekomen met boeddhistische oefeningen en heb ik een werk-studie programma van een jaar gevolgd aan het Nyingma Institute in Berkeley, CA, USA, dat geleid werd in de stijl van een Tibetaans boeddhistisch klooster. Sinds 1987 ben ik getrouwd met een predikante en noem ik mezelf Boeddhist.

Eerder schreef ik twee boeken over raakvlakken tussen het christendom en het boeddhisme: *Vrees niet, Een brug tussen boeddhisme en christendom*, Meinema 2005, en *Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit, Het bewustzijn volgens Augustinus en het boeddhisme uit zijn tijd*, Parthenon 2012.

Bijbelleesgroep

Donderdag 23 februari 2023 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Veilige gemeente

Dinsdag 7 maart 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Gespreksleider ds. Sophie Bloemert

Grensoverschrijdend gedrag (al dan niet seksueel), misbruik van macht en vertrouwen, het zijn (helaas) onderwerpen die in alle lagen van de samenleving en in vele bedrijfssectoren actueel zijn. Dus ook in de kerk.

Na de Me Too beweging, The Voice en andere situaties die uitgebreid in het nieuws geweest zijn in de afgelopen jaren, lijkt er wel een positieve ontwikkeling gaande. Organisaties en bedrijven lijken zich meer bewust te worden van het belang van een veilige (werk)omgeving. Daarbij hoort een laagdrempelige mogelijkheid om over dit onderwerp te praten. De Protestantse Kerk in Nederland is hiermee ook al jaren bezig.

Ds. Sophie Bloemert werkt sinds 2011 voor de landelijke kerk. Vanaf 2020 richt ze zich op het thema “veilige gemeente”. Zij heeft regelmatig contact met gemeenten die sociale veiligheid in de gemeente op de agenda willen zetten, zoals ook de PG Uithoorn. Bewustwording en preventie spelen dan een belangrijke rol. Daarnaast is ze coördinator van het meldpunt SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties): een samenwerkingsverband van negen kerkgemeenschappen, waaronder de Protestantse Kerk. Via dit meldpunt hoort ze regelmatig over ervaringen van grensoverschrijdend gedrag in kerkelijke omgeving.

Zij leidt dit kwetsbare onderwerp in, geeft praktische handreikingen en gaat met ons in gesprek over vragen als:

- *Waarom moeten we denken bij grensoverschrijdend gedrag?*
- *Hoe zit het eigenlijk met macht in de kerk?*
- *Wat kun je doen als het je overkomt – of als anderen je erover vertellen?*
- *Hoe kunnen we in de gemeente werken aan bewustwording en preventie?*

Deze avond is een goede gelegenheid om wat meer over dit onderwerp te weten te komen. Het gaat nu niet specifiek om het delen van mogelijke eigen verdrietige ervaringen. Er samen over in gesprek zijn is belangrijk. Want zo kan worden gewerkt aan een sfeer die voldoende veilig en open is om ervaringen te delen als het nodig is.

Van harte welkom!



veiligekerk.nl

Bijbelleesgroep

Donderdag 9 maart 2023 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

KerkCafé op locatie – *Lezen en schrijven is lastig*

In de bibliotheek staat laaggeletterdheid centraal.

Vrijdag 10 maart 2023

Om 19.45 uur in **Bibliotheek Uithoorn**, met Anton Furnée en Caroline Heijlman

Meer informatie www.pkn-uthoorn.nl/kerkcafe

Samen zingen

Dinsdag 14 maart 10.00 uur in De Schutse (info zie 13 sept)

Over Jezus – eerste avond

Donderdag 16 maart 2023 om 20.00 uur in De Schutse
Gespreksleiders ds. Sibilla Verhagen en ds. Joep Dubbink

Twee avonden over Jezus

Het lijkt vreemd, het als christenen nog eens uitdrukkelijk over Jezus te gaan hebben. We zijn immers zijn volgelingen, naar Hem genoemd, Hij is het middelpunt van ons geloof. Toch? Maar zoveel mensen, zoveel meningen over Jezus. Was hij een voorbeeldig gelovig mens, een wonderdoener, een profeet, een wijsheidsleraar, een sociaal activist of zelfs revolutionair? Maar hij heet ook 'Heer en Heiland', 'Zoon van God', 'Eén van wezen met de Vader', of 'waarachtig God en waarachtig mens', en hoe moet je dat dan zien? Hoe 'hoog', dicht bij God, of hoe 'laag', dicht bij de mensen, zie je Jezus? Of is dat al niet de goede vraag en verandert Jezus juist de manier waarop we over God moeten spreken?!

Meer dan genoeg voor twee avonden. De eerste avond zal meer informatief zijn: hoe heeft de christenheid aangekeken tegen Jezus van Nazareth, met welke woorden kwam Hij in geloofsbelijdenissen terecht, waarom juist die begrippen en hoe heeft zich dat later ontwikkeld? De tweede avond gaat over ons: hoe zien *wij* Jezus, hoe kan Hij ons nu nog inspireren, en kunnen we daarbij dat wat de traditie aanreikt nog gebruiken, of hebben we nieuwe woorden en gebruiken nodig – en welke dan?

De avonden worden gehouden op *donderdag 16 maart* en *donderdag 30 maart 2023*, in De Schutse, van 20.00-22.00 uur. Ze worden beide begeleid door ds. Sibilla Verhagen en ds. Joep Dubbink.

Bijbelleesgroep

Donderdag 23 maart 2023 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Over Jezus – tweede avond

Donderdag 30 maart 2023 om 20.00 uur in De Schutse (info zie 16 mrt)

Samen zingen

Dinsdag 11 april 10.00 uur in De Schutse (info zie 13 sept)

De Dorothy gemeenschap – *elkaar inspireren*

Donderdag 13 april 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Wat inspireert een groep activistische Christenen om in een woonunit in de polder te gaan wonen? En wat inspireert jou om de dingen te doen waar je in gelooft? En wat doen we als deze inspiratie even ontbreekt?

Hierover gaan we actief in gesprek met de mensen van de Dorothy-gemeenschap. Deze woongroep heeft zich in 2020 gevestigd aan de Middenweg in de Bovenkerkerpolder, tegen Uithoorn aan. Ze proberen een *gastvrije gemeenschap* te zijn, die vanuit een *spiritualiteit van eenvoud* een boodschap van *barmhartigheid en rechtvaardigheid* wil uitdragen. Een plek van gastvrijheid, vooral ook voor kwetsbare mensen. Een plek van stilte, bezinning en inspiratie. En een simpele levensstijl, die bijdraagt aan een eerlijke wereld.

Zaterdag 13 mei is er ook een **ontmoetings- en tuindag** bij de Dorothy-gemeenschap op het erf. Zie www.dorothygemeenschap.nl en mail contact@dorothygemeenschap.nl voor meer informatie over de tuindag.

Glaspaneeltjes maken

Dinsdag 18 25 april 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Begeleiders Jeannette Voskamp en Loes Willems

Het wordt Pinksteren! Het vuur van Gods Geest waait over de wereld en raakt ons aan. Hoe mooi als dit in beeld gevangen zou kunnen worden in onze kerk.

We lezen het Pinksterverhaal, denken daarover na en praten erover. Er is voor iedere deelnemer een paneeltje van plexiglas en materiaal om mee te tekenen/schilderen.

Gezamenlijk maken we een veelkleurige raamdecoratie waar het licht volop doorheen kan schijnen. Enige tijd na Pinksteren mag ieder haar/zijn eigen paneeltje meenemen.

In verband met de aanschaf en voorbereiding van de materialen is vooraf aanmelden nodig. Dit kan t/m 11 april via bezinning.en.verdieping@pkn-uthoorn.nl of telefonisch Jeannette Voskamp, 0297-530619 of 06-12135317.



Bijbelleesgroep

Donderdag 20 april 2023 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

KerkCafé – Bijenkasten in het Libellebos

Vrijdag 21 april 2023 om 20.00 uur in De Schutse

Gespreksleider Willem Körnmann, imker, beheerder kinderboerderij De Olievaar

Meer informatie www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe

Bijbelleesgroep

Donderdag 4 mei 2023 om 10.45 uur, Trefcentrum, Potgieterplein (info zie 6 okt)

Ontmoetings- en tuindag bij de Dorothy-gemeenschap

Zaterdag 13 mei 2023 vanaf 10.30 uur bij de Dorothy gemeenschap,

Middenweg 1 Bovenkerkerpolder, Amstelveen

‘Alle werkelijke leven is ontmoeten’ – Buber.

‘Wij hebben te veel onkruid’ – De Dorothy-gemeenschap

Vind je het leuk om in de tuin te werken, of te klussen en ondertussen De Dorothy-gemeenschap te ontmoeten? Op zaterdag 13 mei gaan we met een groep vanuit De Schutse samen aan de slag. Ervaring in tuinieren of klussen is niet nodig en gereedschap is aanwezig. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Het is fijn als je je van tevoren aanmeldt via de website, via email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl, of via Jeannette Voskamp 0297-530619 of 06-12135317. Dan weten we zeker dat er genoeg lunch is.

Op 13 april is er ook een workshop over inspiratie in De Schutse door mensen van De Dorothy-gemeenschap.

Zie www.dorothygemeenschap.nl en mail contact@dorothygemeenschap.nl voor meer informatie over de tuindag.



KerkCafé Uithoorn

www.pkn-uthoorn.nl/kerkcafe

KerkCafé Uithoorn biedt Uithoorn een podium waar gesproken en gediscussieerd kan worden over actuele onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema's. Deskundigen informeren u en lokken het debat uit. Laagdrempelig en in een gezellige omgeving. Er is volop gelegenheid om vragen te bespreken met inleider en bezoekers. De thema's trekken bezoekers van binnen en buiten de kerk, die in gesprek en discussie een mening willen vormen en hun blik willen verruimen.

De bijeenkomsten vinden plaats in De Schutse, De Mérodelaan 1. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop kan er met een hapje en een drankje nagepraat worden.

De toegang is vrij, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De website geeft een indruk van thema's die al in het KerkCafé voorbijkwamen. Daar staat ook uitgebreidere informatie over de inhoud van de komende vijf vrijdagavonden.

23 september	<i>Democratie in crisis – Hans Schnitzler</i>
28 oktober	<i>Vrijheid! Wat betekent dat voor u? – Stevo Akkerman</i>
3 februari	<i>De kunst van het ouder worden – Abram Rutgers</i>
10 maart	<i>Lezen en schrijven is lastig – Anton Furnée in de bibliotheek</i>
21 april	<i>Bijenkasten in het Libellebos – Willem Körnmann</i>

Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus wordt iedere keer het besluit genomen de avond al dan niet door te laten gaan en/of er uitgeweken moet worden naar de grote zaal in De Schutse.



Aandachtswand

Achter in de kerkzaal van De Schutse, achter de monumentale wandkleedpanelen, is plaats voor een moment rust voor jezelf, bij de Aandachtswand.

Je kunt er altijd naartoe en op zondag maken wij het daar extra mooi.

De Aandachtswand is een houten wand met nissen, waarin wij betekenisvolle voorwerpen, bloemen of lichtjes neerleggen of neerzetten. Dingen om je aandacht op te richten, of juist om bij weg te dromen.

Je kunt bij de kaarsentafel een kaars aansteken voor iets speciaals of voor iemand. Je kunt iets in het boekje schrijven en je kunt er even verblijven. Er staan een paar stoelen.

Wij verzorgen deze plek met liefde en aandacht en nodigen je van harte uit er gebruik van te maken.

Deze plek in de kerk wordt te zijner tijd ook specifiek een plaats van herdenken. Wij werken hieraan, samen met de predikanten en met anderen. Waarschijnlijk zal dit vanaf november na de gedachtenisdienst ook zichtbaar worden. Hierover komt later meer informatie.

Als het je iets lijkt om je bij ons aan te sluiten, welkom om mee te doen!

Eva Roozendaal, Binnie Klinkenberg, Tiny van Oostveen, Henriëtte Wezelman



Gesprekskringen

Een van de manieren waarop je in gesprek kunt komen over zaken van geloof of bijbel of actuele thema's die je zelf of de maatschappij betreffen, is het meedoen aan een gesprekskring. Door de coronamaatregelen konden deze lange tijd niet plaatsvinden. Nu is dit weer mogelijk, dus maak er gebruik van! Meedoen aan een (huis)kring kan helpen om beter zicht te krijgen op je eigen geloof en dat van anderen. De gesprekskring is in de kerk een beproefde vorm voor verdieping, en indirect, voor pastoraat. Je wordt er wijzer van en het is gezellig!

Meestal is er aan de hand van een inleiding door een van de leden of van een hoofdstuk van een boek of van een film die gezamenlijk wordt bekeken een gesprek. Wat aan de orde komt, wordt door de deelnemers onderling bepaald. De bijeenkomsten vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de deelnemers thuis of in De Schutse. De omvang van een gesprekskring is tussen 5 en 10 mensen. Er zijn nu twee gesprekskringen.

Graag worden gemeenteleden, die mee willen doen aan een gesprekskring, uitgenodigd om contact op te nemen met de coördinator kringen: Tymen van der Ploeg, 0297-561517, email t.vanderploeg@pkn-uthoorn.nl

Seniorenmiddagen

Elke tweede donderdagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur is er seniorenmiddag in de maanden oktober 2022 tot en met april 2023.

Over de busreis leest u de informatie in *Op Weg*.



Donderdag 13 oktober	Ds. Sibilla Verhagen	<i>In gesprek met...</i>
Donderdag 10 november	Mariska van Vliet	<i>Bloemschikken</i>
Donderdag 15 december	Ds. Sibilla Verhagen	<i>Kerstviering</i>
Donderdag 12 januari	Gert de Vries	<i>Voedselbank</i>
Donderdag 9 februari	Caroline Smeets	<i>Samen is leuker, voor jong en oud</i>
Donderdag 9 maart	Caro Houtkoop	<i>Hoe ontdek je de zin van je leven?</i>
Donderdag 13 april	Laatste middag	<i>High tea en bingo</i>

Maaltijden verzorgd door de Praktijkschool Uithoorn



Wij hopen dat er in het nieuwe schooljaar/seizoen genoeg ruimte en veiligheid is zonder beperkende maatregelen betreffende covid, om te kunnen starten met de maaltijden.

Sinds een aantal jaren hebben wij een samenwerking met de Praktijkschool. De leerlingen die de richting verzorging-horeca volgen, hebben praktijkmomenten waarbij zij hun verworven kennis en vaardigheden inzetten. Afhankelijk van hun vorderingen verzorgen zij vanaf november of december t/m juni o.a. maaltijden in De Schutse.

De warme lunches zijn eenvoudig en bestaan uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert. Het zijn voor de leerlingen echt leermomenten, nadat het eten op school is voorbereid, wordt er ter plekke de laatste hand aan besteed. Leerlingen nodigen de gasten aan tafel, serveren de borden uit en moeten vertellen waar het menu uit bestaat. Omgaan met vragen en gasten is soms heel moeilijk. Altijd zijn er twee docenten aanwezig die ondersteunen en alles in goede banen leiden.

De gasten kunnen vanaf 12.30 uur binnenlopen voor een drankje. Rond 13.00 uur gaan wij aan tafel en laten ons verrassen. Het menu wordt vaak gekoppeld aan een thema, bv. een land of tijd van het jaar. Na afloop schenkt het begeleidingsteam nog een kopje koffie of thee. Het zijn altijd gezellige bijeenkomsten en de gasten zijn heel divers, oud en jonger, man en vrouw, eenmalig of vaste bezoeker.

De kosten zijn € 8 inclusief het drankje en koffie/thee.

Data en verdere informatie leest u in *Op Weg* en de Zondagsbrief.

Contact voor het begeleidingsteam is Foke van Baren, tel. 0297- 562886



**KIJK VOOR DE
LAATSTE INFORMATIE
OP ONZE WEBSITES!**

www.emmaus-uthoorn.nl

www.pkn-uthoorn.nl

Meelezen op maandag *ZIE KERKBLAD S*Koffie-uur *ELKE DONDERDAGOGHTEND S***september 2022**

13 Samen zingen S

13 *Laudato Si* B21 *De Hohe Messe* S23 Kerkcafé – *Democratie in crisis?!* S29 *God 9.0* S**oktober 2022**

4 Grote theologen – Frans H. Breukelman S

6 Bijbellesgroep B

6 *God 9.0* S

11 Samen zingen S

11 PERKI S

20 Bijbellesgroep B

25 Grote theologen – Nadia Bolz Weber S

28 Kerkcafé – *Vrijheid!***november 2022**

3 Bijbellesgroep B

3 *God 9.0* S5 *Voor wie steek jij een kaarsje op?* S

8 Samen zingen S

8 Film – *Corpus Christi* S10 *God 9.0* S

17 Bijbellesgroep B

17 *God 9.0* S24 *The Hunger Games* S**december 2022**1 *The Hunger Games* S

1 Bijbellesgroep B

8 Kerstdecoraties maken S

13 Samen zingen S

15 Bijbellesgroep B

Waar?

S = De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn

B = Trefcentrum van De Burght, Potgieterplein 4, Uithoorn

bieb = Bibliotheek Amstelland, Marktplein 65, Uithoorn

mbp = Middenweg 1, Bovenkerkerpolder, Amstelveen

januari 2023

? Kloosterweekend ?

10 Samen zingen S

12 Bijbellesgroep B

12 *Augustinus – Kerst en Driekoningen* S

17 Kleiklooster S

24 Mystiek in woord en beeld S

26 Bijbellesgroep B

februari 20233 Kerkcafé – *Ouder worden* S7 Film – *Freedom Writers* S

9 Bijbellesgroep B

14 Samen zingen S

21 Boedhisme S

23 Bijbellesgroep B

maart 20237 *Veilige gemeente* S

9 Bijbellesgroep B

10 **Lezen en schrijven is lastig** bieb

14 Samen zingen S

16 *Over Jezus* S

23 Bijbellesgroep B

30 *Over Jezus* S**april 2023**

11 Samen zingen S

13 Dorothy-gemeenschap S

25 Glaspaneeltjes maken S

20 Bijbellesgroep B

21 Kerkcafé – *Bijenkasten in het Libellebos* S**mei 2023**

4 Bijbellesgroep B

13 Dorothy-gemeenschap mbp

LEES MEER ACHTERIN OF ONLINE

KerkCafé · Aandachtswand

Gesprekskringen · Seniorenmiddagen

Praktijkschool-maaltijden