

Verkondiging 27 augustus 2023, De Schutse, Uithoorn

LATEN WIJ LOVEN

ds. Sibilla Verhagen

Lezing: Psalm 138

Zingen Psalm 136

Geliefden van onze Heer,

Stel je voor, een dancefestival, een mega-dancefestival. Je ziet zoiets wel eens op tv, of misschien ben je er zelf wel eens geweest. Een massa mensen, die allen, als één organisme, gericht zijn op een podium. Stel je voor, een mega-dancefestival. Een podium met licht effecten in alle kleuren van de regenboog, blinkende zuilen, hologrammen erom heen. Oh nee, dat zijn geen hologrammen, dan zijn engelen. En te midden van dat alles, tja wat is dat? Het is geen mens, het is niet de artiest, niet de dj, oh nee, het is God! Het podium is bezet door God met zijn hemelse hofhouding. Er klinkt een beat die iedereen meeneemt. De massa buigt het hoofd en heft de hand, en daarbij zingt men: 'Halleluja, halleluja, halleluja!'. De camera zoemt in, en we zien, hoe verrassend, daar danst Poetin en in diezelfde rij staat de Chinese leider Xi, en daarnaast Biden, Ursula von der Leyen, Kagame, Dos Santos, Assad, Netanyahu. De camera gaat verder, op de volgende rij: Elon Musk, Jeff Bezos, de FED-voorzitter, nog veel meer mensen van het grote geld. Daarachter de top van de wetenschap. En weer daarachter dansen wereldwijde influencers, de Kardashians, Nikkie Tutorials en ook daartussen, he, de Paus. Nee maar, ze zijn er allemaal, alle wereldleiders van Azië tot Zuid-Amerika, van Afrika tot Noord-Europa! En allemaal bewegen ze mee, ze buigen hun hoofd naar het podium, heffen hun hand, en scanderen zingend:

'Halleluja – God is groot!

Halleluja – God is trouw!

Halleluja – God is liefde!

Jij bent groot - maar ziet klein! Jij bent groot - maar ziet klein! Jij bent groot - maar ziet klein!

Halleluja!'

Niets tastends, geen zoekend Nederlands Graceland-festival, maar een wereldwijd mega-dancefestijn met alle wereldleiders. Dat zou toch geweldig zijn! Hoe veel beter zou deze wereld er dan aan toe zijn. Wereldleiders die God erkennen als ideale wereldleider. Want je idool doe je na. Die verheven God met zijn hemelse hofhouding die toch mensen ziet, mensen hoe zij zijn. Wereldleiders die net als God hun best doen om onmachtige mensen te zien, in wijsheid hen doorgronden en hun belangen dienen. Wereldleiders die totaal niet bang zijn hun macht en invloed te verliezen, die helemaal niet bezig zijn met macht en invloed, maar met mensen. Én wereldleiders die weten dat ze het allemaal niet zelf hoeven te doen, maar weten dat God zorgt. Want het is God die antwoordt op je hulproep, die moed en kracht geeft, die beschermt, die trouw is en steeds weer zijn helpende hand uitsteekt. Ja, wereldleiders die God erkennen als ideale wereldleider en als een God die zorgt; hoeveel beter zou deze wereld er dan aan toe zijn.

Misschien moeten we dit eens bij ze onder aandacht brengen?! We sturen gewoon een uitnodiging naar ze. Een uitnodig naar Poetin: 'Beste Vladimir, God zorgt wel voor de Russen, en voor jou. God beschermt je wel, dat hoef je niet zelf te doen. Leg je gerust wapens neer en bezing Gods grootheid! Van harte welkom op het dance-festival voor wereldleiders.' Misschien een goed idee om dat als Wereldraad van Kerken eens te organiseren.

Het is geheel in lijn met Psalm 138. Het middelste gedeelte van de Psalm is een uitnodiging, een oproep aan álle aardse koningen om God te eren en te bezingen wat de Eeuwige doet en gedaan heeft en zal doen. De Psalm dichter doet het zelf ook, de Psalm begint ermee. En bij de dichter sluiten ook wij aan, dat is een goede gewoonte in onze traditie. We doen het elke zondag in de kerk, in ons glorialied, of een ander lied, of een lofprijzing in gebed. Dat doe je thuis wellicht ook, in een moment van aanbidding, of al wandelend in de natuur. Het is een beetje een vreemde bezigheid, dat loven, ongebruikelijk in onze tijd en misschien vroeger ook wel. Onze samenleving dwingt ons er niet toe en misschien wel steeds minder, doelgericht en georganiseerd als we zijn. In ons schoolsysteem moeten we leren en cijfers halen en uiteindelijk een diploma. In ons werk moet er productie gedraaid worden, er moet geleverd worden. Als consument moet je vooral afnemen, blijven kopen. Als burger moet je je netjes aan de regels houden, belasting betalen en het liefst ook mantelzorg verlenen. En in je vrije tijd moet je herstellen, bijkomen, genieten.

Hoe anders is loven, eren. Het levert niets op, het levert geen product op dat verkocht kan worden. Je doet het niet om iets te bereiken. 'Praise is useless', hoorde ik een Britse predikante een keer zeggen. Loven doe je niet om het resultaat of omdat het iets oplevert. Je wordt er misschien wel gelukkig van, dat kan zeker, maar daar gaat het bij eren niet om. Je kan zelfs God loven zonder dat je op dat moment gelukkig bent. Je kan zelfs loven als Job te midden van grote ellende. God loven, terwijl de tranen in je ogen springen en je stem breekt. Maar misschien kan je dan beter een treurlied zingen. God loof je niet om er zelf blij van te worden maar we doen het vaak wel vanuit de blijdschap of met blijdschap. Dat gebeurt ook in de Psalm. Daar klinkt de blijde erkenning van wie God voor je is, en wat God heeft gedaan. Daarmee gaat de lof gepaard. Wat God voor je heeft gedaan, in de Psalm is dat moed en kracht gegeven en bescherming van het leven. In andere Psalmen, zoals in Psalm 136 worden ook wel Gods scheppingsdaden genoemd en zijn bevrijding van Israël uit Egypte. Als kerk noemen we vaak nog een ander heilsfeit erbij: Gods bevrijding in Jezus Christus. En je kan ook je eigen ervaring met God noemen en van daaruit knielen in aanbidding.

'Halleluja!, ik leef ook vandaag weer!', bij het wakker worden in je bed, terwijl je je uitrekt.
'Goede morgen, God is goed!', verzucht je bij het ontbijt tegen je huisgenoot, of als je de eerste stap buiten de deur zet en de frisse buitenlucht inademt – en toevallig stapt je buurman ook net naar buiten.
'Halleluja, ik prijs God om jou!', als je je fietsmaatje na de vakantie weer ziet.
'God is goed!', terwijl je op de zondagse borrel het glas naar boven heft.
'Ik prijs de Heer!', roep je uit, de kassière kijkt verrast op, of je doet het geluidloos van binnen terwijl je de net aangeschafte levensmiddelen in je tas stopt, 'Ik prijs de Heer!'.
Want we kunnen niet alleen wereldleiders er toe oproepen en vinden dat ze dat moeten doen. Maar laten we bij onszelf beginnen. Laten ook wij het woord bij de daad voegen, dan wordt onze oproep een stuk overtuigender. En daarbij, ik verzeker je, als je het doet, als je God looft: je wereld gaat er anders vanuit zien, die wordt er veel mooier door, en jij zelf ook. Maar daarom gaat het natuurlijk niet, dat heb ik al gezegd; we prijzen God om wie Hij/Zij is en wat God doet, en voor niets en niemand anders.

Amen

Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

-

Geloofsbelijdenis: credo in gewone taal

Wij geloven dat God goed is:
dat God zorgt voor deze wereld,
dat God zorgt voor de kerk,
dat God zorgt voor jou en mij.

Wij geloven dat God goed is
zelfs op manieren die ons vreemd zijn:
zoals in Jezus Christus die stierf om op te staan
en zoals God ons, kwetsbaar als wij zijn,
laat gaan in een gevaarlijke wereld.

Wij geloven dat God goed is
en dat die goedheid ons onnavolgbaar bereikt:
door de Geest die telkens leven geeft,
door engelen, Gods strijders voor het goede,
door mensen om ons heen, ja, ook in hen zorgt God vaak voor ons.

Wij geloven dat wij goed zijn:
waar wij gewond zijn worden wij geheeld,
waar wij het kwaad dienen worden wij vergeven,
om lief te hebben worden wij geholpen.

Wij geloven dat de goede wereld komt
en dat dit elk moment gebeuren kan.